



79605418-0	25/11/2021	ישראל היום! - כותרת	עמוד 27	1	6.49x36.57
אמונה תנועת האשה הדתית לאומי - 80888					



ליאורה מינקה

365 ימים בשנה

היום – היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות כלפי נשים – תוצף התקשורת בסיפורים על אלימות במשפחה, הכנסת תקיים ישיבה מיוחדת בנושא, ארגוני הנשים והרשויות המקומיות יקיימו עצרות הזדהות. נוצף בסי טטיסטיות, בסיפורים קשים שיקבלו פנים אישיות. ואז יחלוף לו היום הבינלאומי, והנושא ישוב לשולי החדר שות – עד הרצח הבא. יש כמוכן חשיבות בקביעת יום ייחודי בשנה, להצפה מוגברת של הנושא, אך הגיעה העת להיאבק באלימות כלפי נשים לאורך כל השנה. אלימות בין בני זוג היא תופעה מראיגה ורחבת היקף, שמתקיימת בכל המגזרים בחברה בישראל. היא רפוס התנהגות הכולל פגיעות פיזיות, מיניות ופסיכולר גיות (איומים והפחדה, העלבה והפחתת ערך), שליטה כלכלית ופיקוח ומעקב אובססיבי אחר בת הזוג. רצח הוא אירוע אחרון בשרשרת הזוועות האלימה והכוחנית, שממנה סבלו הנשים הנרצחות לאורך זמן ושממנה לא הצליחו להיחלץ במועד.

אי אפשר לשתוק עוד. נכון שמדינת ישראל משקיי עה עתה יותר משאבים בטיפול בתופעה, אך יש למצוא את התקציב הנדרש גם לשכלול המיומנויות של זיהוי ואיתור פוטנציאל למערכת זוגית אלימה ולהנגשת מידע, שיאפשר להפנות נשים הנמצאות במערכת זר גית בעייתית ואלימה לנשות מקצוע ולאנשי מקצוע מיומנים. חייבים לעשות זאת 365 ימים בשנה על ידי הדרכה ממוסדת ומסודרת של נותני שירותים לנשים באותם מקומות שבהם נשים מקיימות רצף של קשר מתמשך, ושבהם הן נוטות לפתוח את סגור ליבן. זו יכולה להיות הספרית הקבועה של האישה, מדריכת הכלות, הכלנית במקווה או הקוסמטיקאית.

רק עיסוק מתמשך בנושא האלימות יוביל למערך משפחתי בריא, הנותן מקום של כבוד לאישה, לבן הזוג, לילדים ולמשפחה המורחבת. זה חייב להתחיל בגיל צעיר

תנועת אמונה, בשיתוף פורום מיכל סלה, מכשירות מדריכות כלה ובלניות בימים אלה במיזם הנקרא "קול כלה". מאות כבר הוכשרו, וזו רק ההתחלה. אני שומעת רבות מנשים במערכת אלימה, שאומרות "לא ידעתי לאן לפנות, לא ידעתי שאני יכולה לקבל ייעוץ או טיפול או אפילו מקלט". ידע בסיסי והפניה לסיוע מקצועי יכולים להציל חיים ממש.

לא פעם אנו שומעים עדויות ממדריכות כלה, שנתק לז ברמזים למערכת יחסים לא תקינה בין הגבר לאישה, אך לא ידעו לזהות את הנקודה שבה יש לפעול אקטיבית כדי להגן על האישה מעתיד רווי אלימות, על גוניה. אחת ממדריכות הכלה העידה לאחרונה כי בעבר, במהלך מפגש עם בני זוג, היא שמה לב לכך שרק הגבר עונה על השאלות, גם כאשר האישה נשאלת ישירות. מבטה של הכלה היה מושפל רוב המפגש. המדריכה לא ידעה לשים את האצבע על הנקודה, אך הרגישה ספק. היום היא תדע לזהות מתי מדובר במבוכה של הכלה ומתי מדובר במצוקה של ממש.

וגם זה לא יספיק. רק עיסוק מתמשך לאורך שנים בנושא האלימות יוביל למערך משפחתי בריא, הנותן מקום של כבוד לאישה, לבן הזוג, לילדים ולמשפחה המורחבת. זה חייב להתחיל בגיל צעיר. מערכת הליי מודים צריכה להכניס, לצד שיעורי מתמטיקה, אנגלית והיסטוריה, גם שיעור שיעסוק בזוגיות בריאה שיועבר על ידי אנשי מקצוע. לא כעוד קודם בחירה, לא כתל"ן, אלא בתוך מערכת השעות הפורמלית בתיכון. רק חינוך והדרכת הבנים והבנות, לצד הדרכות מקצועיות לנשים רלוונטיות, יפחיתו משמעותית את האלימות וינגישו את המידע הנכון למי שזקוק לכך.